



### VAN DE REDACTIE

We komen dit jaar wat later op gang met de 'winterskofft' bijeenkomsten dit jaar. Dat heeft alles te maken met de prachtige mooie nazomer waar Piet Paulusma het steeds over heeft. Met zulk mooi weer is het bioritme enigszins verstoord zullen we maar zeggen. Maar we gaan er weer met zijn allen tegenaan en hopen dat we weer een mooi seizoen met u mogen organiseren waarbij de historie van de oude gemeente Barradeel centraal staat.

In het komende voorjaar hopen we met iets bijzonders te komen. De plannen voor een speciale bijeenkomst zijn in grote lijnen al bekend. We lopen in ieder geval met de gedachte om deze bijeenkomst op een zaterdag te houden zodat de leden van 'ver' ook in de gelegenheid worden gesteld om de oude gemeente Barradeel te bezoeken. Wij houden u op de hoogte.

### BESTUURLIJK

De afronding van het Retiradegebouw is in het begin van de zomer een feit geworden. Dankzij de inspanning van onze voorzitter en vele vrijwilligers is het een prachtig resultaat geworden. Een domper tijdens de afronding is dat de geluidsboxen aan de buitenkant van het gebouwtje door vandalen zijn afgebroken en meegenomen. Van deze daad is aangifte gedaan bij de politie, maar helaas . . .

De organisatie van de 'oplevering' van het terrein heeft onze vereniging overgedragen aan de vereniging dorpsbelang Tzummarum-Firgum die dat op een voortreffelijke wijze hebben opgepakt. Proficiat voor de samenwerking.



## Vrijdag 4 november a.s. aanvang 20.00 uur

*"Mijn netten zijn waardeloos, ik ben brodeloos."*

### Kees Draaisma (Fries om útens)

De 'pake' van Kees woonde vroeger op Roptazijl en was een rasechte visserman. Zijn ooms waren Lammert en Doede Palma. Kees heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de kustvisserij en heeft daarover veel gepubliceerd. De pagina grote artikelen uit de Harlinger courant zijn door velen gelezen. Kees heeft veel te vertellen en dat leek ons een goed idee om hem eens naar de oude gemeente Barradeel te halen.

U wordt dan ook van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

**Dorpshuis It Waed, skoalstrjitte 12, Sexbierum**

Op 9 juli jl. was het dan zover. De Minnertsgaaster Wietse Hoekstra kreeg de eer om het infobord bij het gerestaureerde treinstations in Tzummarum te onthullen. Het terrein van het voormalige station is 'aangekleed' met enkele tientallen meters spoor, een Andreaskruis, sein en nu ook een infobord dat verwijst naar het retiradegebouw. In het retirade gebouw staat een maquette van het oude stationsgebouw en is er continu een filmpje te zien hoe het vroeger was toen de treinen er nog reden.

Wietse Hoekstra is een specialist op het gebied van de historie van de Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij. Hij is tevens de auteur van het boek 'Verloren Sporen'. Naast de vele genodigden waren er ook vele belangstellenden. Het was een bijzondere dag met prachtig zomer weer.

In de volgende nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van bestuurlijke zaken.

### CONTACTADRES

Secretaris G. Bouma  
Reiddomp 17, 9101 HJ DOKKUM  
0519-241409 / 06-46172026

E-mail: gghbouma@hetnet.nl

Website: www.oudbarradeel.nl



*Aandachtig luisteren tijdens toespraken bij de 'oplevering' van het retiradegebouw.*

### BIJENKOMSTEN WINTERSEIZOEN

Het programma van de bijeenkomsten in het winterseizoen is voor een groot deel gereed. Echter een definitief programma kan u nog niet worden aangeboden omdat op dit moment nog enkele afspraken moeten worden bevestigd.

De lezing van prof. Pieter Winsemius kon in maart van dit jaar niet doorgaan wegens hevige sneeuwval. We hopen dat de weergoden ons in de eerste maand van het nieuwe jaar niet in de steek laten, want hij komt vrijdag 13 januari naar ons toe. De locatie zal Oosterbierum zijn.

Op 8 december a.s. komt Piet Hoekstra vertellen over het project van oude gewassen dat in het kader van het 500-jarig bestaan van de gemeente Het Bildt is georganiseerd. Onder aan de Oudebildtdijk heeft vanaf het vroege voorjaar tot de herfst een proefveld gelegen waarop verschillende zeer oude gewassen met succes zijn geteeld. Dit project heeft ontzettend veel bezoekers getrokken. Vele bezoekers heeft Piet te woord gestaan, en hij is nog niet uitgepraat. Vandaar dat wij een beroep op hem hebben gedaan. In de nieuwsbrief van november staat meer informatie over deze bijeenkomst die in de Boppeslach in Minnertsga zal plaatsvinden.

Verder hebben we de volgende data nog gepland voor bijeenkomsten: 10 februari, 10 maart en 14 april (ledenvergadering).

## LEDENNIUWS

Met onderstaande nieuwe leden is het ledenbestand gegroeid naar ruim 160 leden.

Nieuwe leden:

- Y. Baarda, T. Hiddesstrjitte 3, 8855 CA SEXBIERUM
- P. de Valk, Sédyk 7, 8851 RM TZUMMARM
- L. Jacobson, Molepaed 22, 8855 GH SEXBIERUM
- D.J. Sijbesma, Wasbeekerlaan 18, 2171 AE SASSENHEIM
- G. Buren-Lautenbach, Rients Westrastrjitte 7, 8855 CJ SEXBIERUM
- T. Zuidema-Prosje, Sinaewei 2a, 8851 GG TZUMMARUM
- W. Spoelhof, Buorren 4, 8851 EN TZUMMARUM
- D. Visser, Andreasstraat 16, 8857 BG WIJNALDUM
- Mr. J.T. Anema, 'Willemsoord' Vijverlaan 94, 3062 HM ROTTERDAM
- Wybo Dondorp, Warande 49, 3116 CB SCHIEDAM

Adreswijziging:

- J. Anema, Kleijenburg 10, 8801 KN FRANEKER (was Hege sylsterwei, Tzummarum)

## AANWINSTEN

- 10 CD's met opnamen van Henk Elzinga 'de dei fan juster, oantinkens 1940-1945. Radio Eenhoorn met medewerking van Akke Jaarsma (schenkster van de CD's);
- vaandel (een pronkstuk) van muziekvereniging Cresendo uit Tzummarum;
- zangstukken van de zangvereniging Zang Lust en Vriendschap;
- houten reclamebord van de spoorwegen (begin jaren 20 vorige eeuw), Poppe de Valk ontdekte het bord en heeft het

- aan de vereniging overgedragen; statuten van de Coöperatieve Voorschot- en Spaarbank Tzummarum e.o. ontvangen van Renske de Vries;
- Ansichtkaart van 'Nij Bethanië' in Tzummarum omstreeks 1960 van mevr. Tuinhof uit Minnertsga.

## IN MEMORIAM

Op 13 juli 2005 is Rinze Louwenaar overleden. Rinze was lid van onze vereniging en lid van de werkgroep die zich heeft ingezet voor de realisatie van het monument van de haringvisser op Koelhool. Wij waren namens de vereniging bij de crematie aanwezig. Rinze was een vakbondsman en beet zich vast in zaken die hij tot een goed einde wilde brengen. Wij zijn blij dat Rinze zijn gedreven bijdrage heeft geleverd aan het monument. In dit monument zit nu ook een stukje herinnering aan Rinze. Wij zullen zijn optreden en aanwezigheid missen binnen onze vereniging.

*Tsjikke, Wietse en Gerrit*

## VAANDEL CRESENDO

Na de opheffing van muziekvereniging Cresendo uit Tzummarum, is het vaandel overgedragen aan onze vereniging. Dit prachtige vaandel hangt in een glazenkast en heeft een plekje gekregen bij de andere bijzondere voorwerpen waar we heel zuinig op zijn.

## WEBSITE

De website van onze vereniging wordt nog steeds erg goed bezocht. Het aantal bezoekers stijgt nog steeds.

We hebben van de heer Paasman uit Burgum een lijst op de website gezet met soldaten uit de gemeente Barradeel die dienst hebben gedaan onder Napoleon. De heer Paasman heeft zelf ook een website gemaakt met informatie over soldaten onder Napoleon. Via een link op onze website worden bezoekers verwezen naar zijn site.

Naast deze informatie wordt onze website nog steeds aangevuld met interessante informatie en foto's. Maar wat ook erg belangrijk is dat we veel complimenten en reacties binnen krijgen van bezoekers die ons ook weer van materiaal voorzien wat we op de website plaatsen. Zo delen we

met elkaar de historische informatie over de oude gemeente Barradeel.

Een van de reacties op onze website, was die van Willem van der Ploeg. Hij heeft een 50-tal digitale foto's aangeleverd voor publicatie. Bij de meeste foto's is geen informatie voorhanden. Via de website hopen we dat bezoekers hierop reageren.

Een project waar Wietse Leistra mee bezig is geweest de laatste maanden is het fotograferen van alle grafzerken in de dorpen van de oude gemeente Barradeel. Al deze foto's zijn via de website [www.graftombe.nl](http://www.graftombe.nl) te raadplegen. De vrijwilligers achter deze website proberen alle grafzerken in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland op hun site te krijgen. In de persoon van Wietse werkt onze vereniging hier dus ook aan mee.

## OPROEP !!!

Hierbij doen we oproep aan de leden die zelf eens een stukje willen schrijven voor de nieuwsbrief. Wellicht heeft u bepaalde herinneringen aan vroegere tijden of heeft u wat te vertellen over uw historisch onderzoek. Schroom niet en laat het ons even weten. Het mag best met de hand geschreven zijn.

Stuur uw bijdrage naar het adres in het colofon.



Van Rein Elzinga ontvingen ook een aantal digitale foto's. Deze unieke foto wilden we u niet onthouden. Rein schreef ons hierover: *'Het lijkt me een handwerkklas, maar de derde dame op de achterste rij is niet mijn moeder (Juf Dijkstra red.)*

*Ik weet wel dat ze handwerken gaf en ook andere vormen van "huisvlijt". Slojd noemde ze dat altijd'.*

Wie kan meer vertellen over de foto?